

Mer om IB 16 historia

Hallands regemente har sitt ursprung i Kungliga Westgötha-Dahls regemente, som uppsattes 10 mars 1624 och var förlagt vid Vänersborg.



*Kungl. Västgöta Dals regementes
bataljonsfana år 1858.
Regementsfana för I 16 år 1905.*

På regementsfanan finns segernamnen från slagen vid [Lützen 1632](#), Leipzig 1642, [Lund 1676](#) och Gadebusch 1712.



Kungl. Hallands regementes fana

Här finns [IB 16 och Hallands Regementes Marsch](#)
(IB16 marsch.rm 433 kb)

Vår historia börjar med Västgöta-Dalsregemente, nedan ser vi hur fana och uniform såg ut vid denna tid.



Denna visades upp på 375 års firandet 4 /9 av Smålandskaroliner.

Vi börjar med en titt på tidslinjalen och då ser det ut så här

1617	Fanns det Fem Kompanier enligt bevarade rullor och räkenskaper, ca 250-350 man .
1621	Hade det ökat till två regementen om fjorton kompanier.
1623	Har antalet kompanier ökat till tjugo st.
1624	Den 10 mars ålade Kung Gustav II Adolf , Landshövding Nils Stjersköld att skapa "Trenne hopar eller regementen" på tillsammans 24 kompanier. Av Kunga brevet framgick att Welam Von Salzburg skulle föra befälet över ett av regementena men fick inte bli överste utanför den skull för bli överstelöjtnant
1625	Blev Göran Cunninghame chef för detta förband som så småningom fick namnet <i>Västgöta Dals Regemente</i> , vid en mönstring av förbandet uppgick det till 1264 man och 58 höll sig undan.
1685	<p>Det nya indelningsverket och det ständiga knekt-hållningen i funktion , vilket innebar att konungen hade en stående här till sitt förfogande. Genom avtal tillfördes regementet soldater från 300 rotar inom Skaraborgs län och från 900 rotar från Älvsborgs län. Dessa sammanfördes i :</p> <p>Livkompaniet (Översten kompani)</p> <p>Valbo kompani (Överstelöjtnantens kompani)</p> <p>Väne kompani (Majorens kompani)</p> <p>Kållands kompani</p> <p>Kullings kompani</p> <p>Vedbo kompani</p> <p>Tössebo kompani</p> <p>Sundals kompani</p> <p>Som ett kuriosa kan nämnas att soldaten nr 1200 dvs det högsta numret inom regementet - enligt snar uppstående tradition begåvades med soldatnamnet Punkt</p>

År**Regementschef Västgöta-dalsregemente**

10 mars 1624	Welham von Salzburg Övlt tf chef
1625-1632	Göran Cunnighame den förste med titeln regch
1632-1651	Nils Kagge Friherre
1651-1657	Johan Stake
1657-1660	Gustaf Oxenstierna Greve
1660-1680	Vilhelm Jernsköld
1680-1691	David Macklier
1691-1705	Johan Fägerskiöld Friherre
1705-1716	Georg Reinhold Patkull
1716-1732	Libert Rosenstierna
1732-1735	Johan Fredrik Didron
1735-1745	Karl Ollonberg Friherre
1745-1749	Karl Lillie
1749-1766	Erik Lybecker
1766-1769	Ulrik Scheffer
1769	Klaes Kristoffer Ekeblad Greve
1769-1770	Karl Gustav Strömschiöld
1770-1773	Joen Filip Klingspor
1773-1779	Abraham Daniel Schönström
1779-1785	Fredrik Posse Greve
1785-1793	Gustav Cronhielm Greve
1793-1796	Gustav Lewenhaupt Greve
1796-1811	Karl Bunge Friherre
1811-1816	Karl Axel Löwenhielm Greve
1816-1817	Gustav Fredrik Vilhelm Gyllenram
1817-1838	Vilhelm Albrekt d'Orchimont
1838-1847	Axel Vilhelm Ehregranat
1847-1853	Polykarpus Erik Cronhielm Greve
1853-1864	Klaes Samuel Sandels
1864-1871	Lage Evald Posse Friherre
1871-1882	Eggert Elers
1882-1890	Otto Fredrik Taube
1890	Pontus Henrik Vilhelm Reuterswård
1890-1894	Karl Oskar Unaeus
1894-1902	Otto Vilhelm Löwenborg

År**Regementschef I16/Fo31**

1902-1909	Karl Vilhelm Emanuel Ankarcrona
1909-1917	Bror Birger Emil Mörcke
1917-1926	P Hegardt

1926-1932	R Geijer
1932-1937	G Bratt
1937-1938	A Gyllenkrook
1938-1940	N Bildt
1941-1944	I Lindqvist
1944-1947	H Wrede
1947-1951	M Hedenlund
1951-1954	P Lande
1954-1957	C Klingenstierna
1957-1959	A Mohlin
1959-1960	T Olihn
1960-1968	N Juhlin
1968-1976	L Wernstedt
1976-1980	C-G Tiselius
1980-1983	G Malmström
1983-1988	R Morell
1988-1993	G Wetterlundh
1993-	P Källström
	P Jonsson
1998-2000	A Hedman

År Brigadchef IB 16

1954-1957	C Klingenstierna
1957-1959	A Mohlin
1959-1961	S Andrae
1961-1965	B Hultgren
1965-1967	T Nordin
1967-1969	J Crafoord
1969-1972	B Selander
1972-1983	A Månsson
1983-1986	Y Johansson
1986-1988	P Källström
1988-1993	G Lindqvist
1993-1995	Paul Degerlund
1995- 1998	Johan Ryden
1999-2000	Anders Emanuelsson

Namn på Brigadens fana

Kort beskrivning av de olika slagen med inriktning mot Västgötadahls - förband denna del är inte färdig utan kommer att öka efterhand.

Slaget vid Lutzen 6 november 1632

Detaljerad kännedom om den i fält varande dalslandsbataljonens öden under senare delen av 1631 och första delen av 1632 föreligger icke. Man vet så mycket att bataljonen eller delar av den har deltagit i Gustav Adolfs framstötningar mot och operationer i sydvästra och södra Tyskland.

Rullorna visar nämligen att personal ur bataljonen har deltagit i erövningen av Donauwörth den 29 mars 1632, det framgår av bevarade handlingar att Karl Hårds regemente, i vilken en skvadron där 4 kompanier ur Cunninghames regemente ingick, den 24 augusti 1632 medverkade skvadronen i Gustav Adolfs försök att storma Wallensteins befästa läger vid Alte Feste väster om Nurnberg. Dalslandsbataljonen deltog i de därpå följande operationerna i Bayern samt medföljde sin Konung på marschen norrut till Sachsen, där bataljonen kom att delta i slaget vid Lutzen.

Slaget vid Leipzig

Slaget vid Gadesburg

Slaget vid Lund 1676

Natten mellan den 3 och 4 december 1676 bestämde Karl XI att anfall skulle ske över Lödde å, den hade då frusit och utgjorde inget hinder för överförande av trupperna. Stridskrafterna ordnades omedelbart efter strandväxlingen så att efter vändning åt vänster skulle stå i slagordning på två träffarna med kavalleriet på flyglarna och fotfolket i mitten. Högra kavallerietflygeln som fördes av Karl XI själv, stod sålunda främst ordnade på två kolonner i höjd med varandra.

Bakom denna ställdes infanteriet och där bakom vänstra kavallerietflygeln, Västgötadahls-bataljonen, som anfördes av Överste Lars Mörner, stod ungefär i mitten av fotfolkets främre träffarna. Bataljonens styrka hade genom sjukdom och andra avgångar minskat till 96 man. Kavalleristriderna hade pågått nära 2 timmar, innan fotfolket omkring kl 10,30 nådde den nordväst om Møllevångshöjden liggande Sliparbacken, det danska artilleriet bringade snart svenskarnas artilleriet till tystnad och därefter ställa till förödelse bland det Svenska fotfolkets leder.

Samtliga brigadchefer i främre träffarna, däribland överste Lars Mörner, stupade eller sårades under denna sammandrabbning och det svenska artilleriet föll i danskarnas händer. Det svenska fotfolket påbörjade ett nytt anfall och de förlorade kanonerna återtog, kl 1500 kom Kungen med sin styrka och avgjorde slaget, en omedelbar förföljning skedde och den slutade när mörkret kom.

Västgötadals-brigadens öden efter slaget vid Lund är höljt i dunkel. Mycket talar däremot för, att spillrorna av brigaden i början av 1677 återgått till hemorten för att nyuppsättas.

Övningsplatser

Gunnebohed

Skedalshed

Nyårsåsen

Mästocka

Krigen

Före 1900-talet

WW I

WW2

Är du intresserad av mera fakta om IB 16 historia finns det en skrift som heter Kungl Hallands Regemente att läsa, texten ovan är taget från den.

Historiska byggnader :

Gula Förrådet byggnad 007 :

Gula förrådet vet vi att det har tjänst gjort på tre olika förläggingsplatser, 1:a gången uppfördes den i på Gunnebohed, som var förläggingsplats för Västgöta-Dahls Regemente 1863-1906 (1902 Hallands Regemente) . Under denna tid innehöll " gula förrådet " regementets krigsförråd. Förrådet återfinns 1907 vid sin nya plats vid nordvästra hörnet då det nuvarande regementet invigdes. Där användes den som kasernförråd i 52 år varefter den sågades av på mitten och rullades upp till sin nuvarande plats vid Landalavägen, ytan är på 29 x 11 m med 6 st dubbelportar på var långsida och är i god kondition trots sina över hundra år.



Officerspaviljongen byggnad 35 :

Efter 1907 kunde vissa byggnader monterades ner, 1912 började man vid Skedalahed att flytta till olika platser. Stabsbyggnaden flyttades till Hultsfred som var Kalmar Regementes övningsplats och Officerspaviljongen flyttades till Galgberget och I16 samt en barrack blev del till ny manskapsmäss. Officerspaviljongen blev musikpaviljong vid Landaasjön numera kallad för ABC-huset, där höll man till med musik utbildning mellan 1910-1957 då musiken flyttades till F14. Under denna tid fanns följande musikedirektörer Grundström, Myrtelius och Nilsson. Idag används huset till utbildning i NBC, man lär här ut hur man skyddar sig mot Nuclar, brand och kemiska stridsmedel.

